

Αγαπημένοι και αγαπημένες συνάδελφοι

Με τη λήξη αυτής της σχολικής χρονιάς, κλείνει και για εμένα ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μετά από περίπου 11 χρόνια στη θέση της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και μετά από 26 περίπου χρόνια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αποχωρώ γεμάτη από εμπειρίες. Η υπηρέτησή μου στη θέση της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων μου έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσω πολλούς και πολλές από εσάς από κοντά, να συνεργαστώ μαζί σας και να δημιουργήσω σε πολλές περιπτώσεις φιλίες ζωής. Μέσα σε αυτά τα χρόνια «πλούτισα» ως εκπαιδευτικός μέσα από τις δικές σας πρακτικές, τις ευφάνταστες ιδέες σας, την όρεξη και το μεράκι που χαρακτηρίζουν την καθημερινή διδακτική σας πράξη. Η μνήμη του υπολογιστή μου είναι γεμάτη με φωτογραφίες από αμέτρητες στιγμές τόσο εντός όσο και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, από συναντήσεις, σεμινάρια, σχολικές γιορτές, συνδιδασκαλίες, προγράμματα, ενδοσχολικές επιμορφώσεις, εκδρομές. Σας ευχαριστώ πολύ για όλον αυτόν τον πλούτο, ο οποίος θα με συνοδεύει πάντα.

Όλα αυτά τα χρόνια κύλισαν πολύ όμορφα τόσο χάρη σε εσάς όσο και χάρη στις συναδέλφους, με τις οποίες συνεργάστηκα στενά και με τις οποίες μοιράστηκα ένα κοινό εκπαιδευτικό όραμα. Η Βέρα Βορύλλα, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και η Νάντια Κουρμούση, πρώην Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας ήταν οι πιο κοντινοί μου άνθρωποι που μαζί σχεδιάσαμε προγράμματα, δράσεις και επιμορφώσεις, αλλά και οι άνθρωποι που με καθοδήγησαν και με υποστήριξαν πρακτικά, επιστημονικά και συναισθηματικά. Το ίδιο έκανε και η προκάτοχος της θέσης μου, η Μαρία Παρδάλη, η οποία ήταν δίπλα μου, όποτε τη χρειάστηκα. Τις ευχαριστώ και τις τρεις θερμά.

Κοινό όραμα, όμως, είχαμε και με τις Υπεύθυνες Πολιτιστικών Θεμάτων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, οι οποίες αποτέλεσαν επίσης άμεσες συνεργάτιδες μου. Μαζί καταφέραμε να ενώσουμε και να φέρουμε σε επαφή ανθρώπους από όλη την Αττική, από διαφορετικές περιοχές και σχολικές μονάδες, οι οποίοι γνωρίστηκαν, αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες, επιμορφώθηκαν και σε κάποιες περιπτώσεις συνεργάστηκαν δημιουργικά. Ευχαριστώ για αυτό το κοινό ταξίδι την Πόπη Κύρδη, την Ελένη Κατσούφη, τη Λώρα Πετροπούλου, τη Μαρία Μαγαλιού και τη Βάσω Αρβανιταντώνη.

Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, καθώς και όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης για τη συνεργασία. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στους ανθρώπους που ήταν στην κεφαλή της Διεύθυνσης όλη αυτή την περίοδο. Η κα Ξυθάλη, ο κος Νικολετσόπουλος και ο κος Παπαχρήστος ήταν πάντα υποστηρικτικοί σε κάθε ιδέα που τους πρότεινα και ποτέ δεν αρνήθηκαν καμία μου πρόταση. Η συνύπαρξή μας υπήρξε άκρως δημιουργική και η καθημερινότητα μαζί τους ήταν πάντα ευχάριστη.

Κλείνοντας αυτή την επιστολή, εύχομαι σε όλες και όλους και στον καθένα ξεχωριστά ένα όμορφο καλοκαίρι και ελπίζω πως οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν. Εξάλλου, όπως αποδείχτηκε μέσα σε αυτά τα χρόνια «την ιστορία τη γράφουν οι παρέες» και η δική μας «παρέα» το επιβεβαιώνει.

Σας ευχαριστώ

Χρύσα Κουράκη

